

Tekst en foto's: DirkJan Dekker

Wierenlocatie 18

Een oude oesterput met strekdam, beiden laaggelegen. Ten oosten ervan bevindt zich in de bocht een strandje.

Rode vlag: Parkeerplaats van het park Striene aan de van der Slikkeweg.

Gele vlag: De oude oesterput.



Het was donderdag 12 maart 2020 laag water (-173 cm) om 11:25 uur. De weersvoorspelling was voor die dag bewolkt met wat zon, windkracht 5.

De hele week voorafgaand aan 12 maart was het slecht weer, veel buien en een harde westelijke wind, waardoor er van het voorspelde extreem laag water niets overbleef. Mijn schatting was dat het laag water uiteindelijk één meter hoger stond, er was geen strekdam te zien. En er stond een harde ZW wind, 6 Bft.

Maar het was wel fantastisch zonnig weer! Een strakblauwe lucht.

Helaas, de oude oesterput was niet toegankelijk.

Al met al is er niets door mij verzameld, op een stukje rode dakpan na met daarop een jong Japans bessenwiertje. Goed te zien is de aanhechting op de steen, een soort zuignapje.



Een jong Japans bessenwiertje op een stukje dakpan



Detail van de zuignapjes

Wat impressies

Scharrelen op de zeedijk.
In de verte is een kleine uitbouw van de dijk te zien. Daar ligt de oude oesterput.



Schitterend weer met mooie golven.



Zicht op de oude oesterput onder water, omstreeks 12:00 uur.
Er was voorspeld dat het water één meter lager zou staan...

(Legende: Koning Knoet de Grote had genoeg van het gevele van zijn onderdanen. Met laag water ging hij met zijn hofhouding op het strand langs de zee staan en beval de zee om de opkomende vloed te stoppen en om aan te tonen dat de koning geen almachtige was...)