

Buitenlesdag Grevelingen 17 juni 2022

Tekst: Anne Marijke Elema en Lenie Ponse
Foto's: Anne Marijke Elema

Waaide en regende we tijdens de Buitenlesdag Grevelingen 2019 nog uit "onze verschoning" nu was het warm. Ruim 30°!! Na twee jaar van corona mochten we weer. In overleg met de ondernemers rondom de Grevelingen was de Grevelingenweek naar de maand juni verplaatst. Op vrijdag 17 juni vond de Buitenlesdag plaats op zowel Schouwen-Duiveland als Goeree-Overflakkee. Gelukkig hebben de corona-jaren geen gevolg gehad voor de belangstelling voor deze dag. Al snel was zowel de ochtend als de middag volgeboekt.



Struinen langs de waterkant.

Het was warm op het strand van de Slikken van Flakkee. Gelukkig stond er een verkoelend windje vanaf het water. De ochtend werd geheel gevuld met leerlingen van CBS Prins Maurits uit Dirksland. 's Middags was het de beurt aan OBS Roxenisse uit Melissant en CBS Albert Schweitzer uit Stad aan 't Haringvliet. Eén school was het helaas vergeten.

Het was weer een geslaagde dag. De kinderen hebben genoten van de tocht met de kar over de Slikken en het bezoeken van de verschillende posten op het strandje. Er werd met netjes in het water geschept, wieren en waterdiertjes bekeken onder de binoculair, gesmikkeld, gegriezeld, gevist naar krabben, langs de waterkant gestruind, vogels gespot en naar plantjes gespeurd.



Vangst van de dag.

In totaal hebben 112 leerlingen deel genomen aan de Buitenlesdag. Iets over 15.00 uur werden de laatste auto's uitgezwaaid en alles weer opgeruimd en ingepakt. Nog even gezellig naperen onder het genot van de overgebleven lekkernijen van de Grevelingenproeverij. Met knalrode wangen en toch een beetje verbrand stapte ik zeer tevreden de auto in. Het was weer een TOP buitenlesdag waarbij we de kinderen een o, zo belangrijke positieve natuurervaring hebben gegeven.

Reuze trots ben ik op een prachtig team gidsen die onder de best warme zonnestrallen zich weer met vol enthousiasme heeft ingezet. DirkJan, Kirsten, Lenie, Ineke N, Ineke M, Anja, Ineke H, Cor, Hans, Debby en chauffeur Jaap mede dankzij jullie fantastische inzet is de dag weer een groot succes geworden!

Onze Thoolse natuurgids Lenie heeft nog een nabeschouwing gegeven. Lees haar verslag hieronder.

Buitenlesdag Slikken van Flakkee.

Op vrijdag 17 juni hebben we, na twee jaar stilte, de buitenlesdag weer kunnen realiseren aan de Slikken van Flakkee, steiger Melissant. Ik mocht ook gids zijn, op het onderdeel "Lekkers uit de Grevelingen, zelfgemaakt".

Deze vrijdagmorgen ben ik al om 4.30 opgestaan: deze week waren, zijn en komen een behoorlijk aantal Natuuractiviteiten aan de orde dus de eerste klap is een daalder waard. Alvast wat voorbereidingen getroffen voor de activiteiten op zaterdag en de laatste hand gelegd aan die van deze dag.

Ineke N. zou ook meerijden, voor haar een eerste Buitenlesdag belevenis met zoveel deelnemers. Wel vaker is ze met klassen mee geweest, ook chauffeur en begeleider mogen zijn, daarnaast ook buitenlesdagen meegemaakt met enkele klassen, maar nog nooit met zo'n grote groep.....hoewel op het wijde veld het aantal deelnemers nietig lijkt.

We zijn om 6.30 vertrokken vanuit Scherpenisse, 24 graden, bewolkt en een Noordoostenwind, kracht 3. Ineke is op de fiets naar mij gekomen, en we zijn helemaal binnendoor naar de Bienenweg gereden. Ineke was daar nooit eerder geweest dus bij de parkeerplaats Slikkenmidden hebben we even een kleine "kijkpauze" ingelast.

Bij het afsluitende hek gearriveerd, zo'n kwartiertje later, konden we gelijk doorrijden: de balk was wel dicht maar NIET op slot...waarna we een poosje moesten hobbelen en bobbelen over de dreef naar de steiger en de zonneweide.

Aldaar aangekomen hebben we eerst een plekje uitgekozen waar we redelijk "uit de slagen" konden staan met onze excursie tafel, al het lekkers en nog ander mooi materiaal.

Ik wilde de etenswaren goed in de schaduw houden, dus de kofferbak open met enkele grote lakens erover, de auto met de neus naar de zon. Geen enkel warmte probleem gehad.

Ineke is samen met Cor Tanis ingedeeld bij het onderdeel "vogels en zoutplanten" wat uitgevoerd werd op de rand van de zonneweide en bij de begin van de steiger: volop Grote ratelaar, Hertshoornweegbree, Kleverige ogentroost, Melkkruid (Ineke gebruikt als ezelsbruggetje haar koopwoede bij een koeienboer), Moeraswespenorchis, Rietorchis, Smalle rolklaver, Strandduizendguldenkruid, Stijve ogentroost, Valse voszegge, Zilte rus, Zilte zegge, Zeeaster – wat wij Lamsoor noemen, Zeebies, Zeekraal en ander moois.

Vaak werden diverse meeuwensoorten gespot, ook de Aalscholver zagen ze heel dikwijls hun vlerken uitschudden na een duik in de Grevelingen. De verrekijkers en de loepjes deden goed dienst, evenals de zoekkaarten en ander vergelijkbaar materiaal.

DirkJan en Kirsten "deden" wieren en ander onderwaterleven, wat behoorlijk hilariteit opleverde bij de jeugd: de schepnetjes draaiden overuren!

Anja, Ineke M. en Ineke H. zijn het meest agressief bezig geweest: krabben vangen! De schoolkinderen waren maar wat trots na een mooie vangst van vier grote krabben, de hele dag door is behoorlijk wat aan de haak geslagen. Maar de dieren werd gelijk de vrijheid weer teruggegeven, na het bekijken: mannetje of vrouwtje, gezond ogend of wat slapjes.....

Debby Boers wandelde ook over de weide en langs de oever, haar onderdeel was strandvondsten wat soms onsmakelijke toestandjes opleverde. Toch vond de jeugd dit ook wel weer spannend.....

De huifkar is vier keer anderhalf uur onderweg geweest met de schoolklassen, Hans de Visser mocht vertellen en praatte de blaren op zijn tong: hij werkt niet meer maar is nog

vaardig genoeg! Fjordenpaarden, Heckrunderen en Reeën lieten zich enigszins spaarzaamelijk zien, de temperatuur liep op tot 29 graden om 14.00 uur dus al het gedierte verschool zich in de koelte.

En Anne Marijke heeft dapper gefloten en rode kaarten uitgedeeld, IK kreeg de meeste.....veel spraakwater en “zoete invallen” is niet bevorderlijk voor een schone lei.

Bij mijn onderdeel heb ik vanmorgen eerst “in het water” behandeld en als er nog ruimte over bleek “aan de oever”, in de middag net andersom. Dit liep wat beter want de voeldoes was dan als laatste aan de beurt: als Anne Marijke floot was het wisselen en wat niet was afgehandeld, jammer maar niet onoverkomelijk.

Ook de ganzenvlerk was zeer in trek evenals het ree gewei: beiden werden helemaal bestreken en bekeken, sommigen wilde de vlerk zelf als knuffel. Toch was het ganzenvlees slechts bij een klein deel van de jeugd geliefd. Daarentegen werden de krukels door iedereen beet gepakt, soms wel met een wat angstig gezicht, maar de slak werd eruit gehaald en opgegeten of uitgedeeld aan de groepsgenootjes. Krentenbrood werd haast niet gegeten, dat is zo'n rare combinatie met krukels. Tot mijn verwondering werden de kokkels haast door iedereen geproefd EN lekker gevonden.

Ook Zeesla (ik had 't geblancheerd vanwege de warmte, met wat zeezout) werd geproefd. Het is een pure smaak, wel wat vreemd maar toch niet onaardig. En zoals ieder jaar weer blijkt: sommige kinderen willen 't graag zonder banaan en dan wel drie of vier stukjes.

Gebakken ei met wat zeewier (Darmwier, Knoopwier, Slijmerige drakentong, Wakame, Zeesla) is in kleine blokjes gesneden uitgedeeld, en het was een rare gewaarwording dat van twee groepen NIEMAND het wilde opeten en van andere groepen werd het gretig opgepeuzeld en om nog een stukje gevraagd.

Crackers met zeegroente boter gaat er altijd weer in, evenals lamsoor en zeekraal zo uit het vuistje, het is echt een smaak van de zee. Als extraatje heb ik nog zeewierkroepoek meegenomen. Zeewierchips bakken gaat niet met dit warme zomerweer want het stinkt binnen korte tijd een uur in de wind.

Als toetje wafeltjes gekozen met zelfgeplukte bosvruchten op sap: aardbei, braam, framboos en rode bes. Enkelen vonden het zuur maar ja, soms geven moeders enkel zoetigheid aan de kinderen en dan kennen deze de pure smaak NIET meer. De begeleiders zijn door mij “zoet gehouden” met een veldkoek, waarin overigens geen suiker is gebruikt maar honing.

Rond 12.00 uur hebben we een heerlijke lunch bezorgd gekregen door SBB: een groot broodje met lekkers belegd, een krentenbol, een mars of andere zoetigheid, een appel en een flesje appel-peer sap: ga zo door. Anne Marijke had ook nog van allerlei meegenomen in de koffer dus niemand hoefde van de honger naar huis.

En dan stormen ineens een heleboel kinderen naar mijn excursie tafel: de buitenlesdag is voorbij en IS er nog wat te proeven bij uw tafel???????????? De restjes uitgedeeld, de laatste krukels uitgepulkt, nog even aan de ganzenvlerk geaaid: tijd om naar de school terug te gaan!

Met elkaar hebben we opgeruimd en nog korte tijd nagepraat bij de auto's, waarna we allen huiswaarts zijn gestoven (letterlijk het eerste gedeelte) en Ineke N. en ik zijn nu een andere binnendoor-route gereden. Dat doen we veel liever dan over de hoofdweg. We waren om 17.15 weer thuis en zagen een temperatuur van 30 graden terwijl de wind was gedraaid naar Zuid-west.

Scherpenisse, 17 juni 2022, 20.45 uur.
Lenie Ponse, natuurgids