

Watergat-Vogelnest te Stad aan 't Haringvliet

Tekst: Anne Marijke Elema

Foto's: Anne Marijke Elema en Ineke Hoek-Braber

Watergat-Vogelnest bij Stad aan 't Haringvliet; we zijn er met het IVN Goeree-Overflakkee al eerder geweest. Het blijft een leuk gebied zo midden in de akkers om geregeld een bezoekje aan te brengen. Op zaterdag 14 augustus meldde zich 11 IVN'ers. Na de koffie met deze keer een plak zelfgebakken cake verzorgde Jos Hendriks de aftrap. Namens NLGO is hij betrokken geweest bij de aanleg van het gebied in 2005. NLGO is op dit moment in overleg met het waterschap Hollandse Delta over het beheer van het gebied met als doel de natuurwaarden te vergroten. Een mooi begin van de tocht.



Zicht op Watergat-Vogelnest

Watergat-Vogelnest telt 20 hectare en is aangelegd voor waterberging om in tijden van veel regenval het overtollige water tijdelijk op te kunnen slaan. Daarnaast heeft het ook een natuurfunctie en voor recreatie. Zo loopt er een wandelpad door het gebied, enkele vissteigers en een deel van de ruiterroute. We starten bij de Watergatseweg en al lopende bekijken we wat we tegen komen. Opvallend is de Rode Ogentroost, de Gele ratelaar en Aardbeiklaver. Drie soorten die we eigenlijk kennen van bijvoorbeeld de Kwade Hoek. Soorten die een indicator kunnen zijn voor een brakke of zilte bodem. De naam Oostmoersedijk doet ook nog herinneren aan de tijd dat gronden geregeld overstroomde met zout water. Moeren heeft betrekking op het winnen van 'zwart' zout uit veen.



Vogels kieken.

Enkele andere soorten die we tegen kwamen: Rolklaver, Behaarde boterbloem, Perzikkruid, bloeiend Varkensgras met hele mooie bloemetjes, Heelblaadjes, Brunel, Kroontjeskruid, Knoopkruid, Geelhartje, Parnassia, Herfstbitterling, Smeerwortel, Streepzaad en heel veel uitgebloeide orchideeën. Op het water werden twee Knobbelzwanen gespot, Meerkoet, Aalscholver en een Lepelaar. Verder vlogen er veel Icarusblauwtjes om ons heen, een paar Atalanta's en deed een Groene kikker zijn best om ons aan het schrikken te maken.

De schrijfster van dit stukje liep iets te snel door het gebied waardoor ik de bloeiende Parnassia heb gemist. Maar gelukkig hebben we de foto's nog 😊. Al met al een mooie tocht. Zaterdag 18 september bezoeken we natuurgebied de Oeverlanden in de Hoeksche Waard tussen Numansdorp en Strijen.



De prachtig bloeiende Parnassia



Het Icarusblauwtje bij een boterbloem



Wandelen en bijpraten gaat prima samen.



Zicht op het vogeleilandje.



Brunel