



'Vogel Ei'

Een week voor het Vogel kijk Ei aan het Haringvliet bij Stellendam voor het publiek opengesteld wordt, mogen de inwoners van de eilanden rond het Haringvliet het bezichtigen. Op vrijdag en zaterdag is er van 's morgens 8 uur tot 's avonds 18.30 uur om het anderhalf uur een excursie. Vele liefhebbers komen dit unieke bouwwerk bezichtigen.

Angelique Baard is onze gids en geeft aan de groep deskundige uitleg. De deelnemers aan het Droomfonds ontvingen van de Nationale Postcodeloterij 13,5 miljoen euro. 70 % mocht besteed worden aan de natuur, 30 % aan de recreatie. Onderdelen ten behoeve van de recreatie zijn fietspaden en uitkijkpunten waaronder het 'Vogel Ei'. Voor je het gebouw binnen kunt gaan moet je door een tunnel. Dit om de vogels en andere dieren niet te verstoren. Halverwege de tunnel komen wij langs een nis met aan één kant twee kijksleuven. Hierdoor zie je rechts een houten wand. In deze wand zijn dertig kokers geplaatst. Deze steken in een zandberg. Hier kunnen oeverzwaluwen hun nesten maken. Eenmaal bij het gebouw aangekomen, roept iedereen wouw. Wat een overweldigende indruk maakt het als je aan de binnenkant naar de constructie kijkt.

Het ontstaan

Rau Architects uit Amsterdam is één van de ontwerpers. Deze architect staat bekend om zijn duurzaam bouwen. Regelmatig ben ik hem tegengekomen in Trouw in de top honderd van duurzaamheid. Het bureau ontwerpt gebouwen waarvan bij sloop alle materialen hergebruikt kunnen worden. Bij het ontwerp heeft men gekeken naar de vorm van het ei van de Grote Stern. 2000-2500 paar van deze vogel broedt op de eilandjes vlak voor het 'Vogel Ei'. Geometria uit Helsinki Finland mocht het 'Ei' construeren. Het geheel moest wel sterk zijn. Gezien de grootte was dit nog niet eenvoudig. De firma had wel al ervaring met rechthoekige gebouwen, maar niet met een ronde vorm. Op de computer hebben de bouwers het gebouw gemodelleerd. Dit heet een Zollinger constructie. Het hele gebouw is opgebouwd uit korte losse grenenhouten balken. Omdat de vorm rond is, moesten alle balken onder een verschillende hoek aan elkaar verbonden worden. Een fraai en sterk 'Ei' staat aan het Haringvliet. Kijk je graag naar vogels dan is dit een prachtige plek om vanuit dit 'Kijk Ei' de omgeving af te speuren. Voor liefhebbers van mooie vormgeving is het zeker een aanrader om dit monument te bezichtigen. Het hout komt uit Finland, het riet voor de bekleding van Scheelhoek. Na afloop kregen alle deelnemers een doosje lekkere grote paaseitjes met een wikkel er om waarop dieren waren afgebeeld die in en bij het Haringvliet voorkomen.

De natuurorganisaties zijn enthousiast. Je zult maar zo'n enorm bedrag mogen besteden. Door de realisering van dit project is één droom uitgekomen. Met de hele inrichting hoopt men veel verloren natuur weer terug te krijgen en nieuwe natuur er bij. Of deze droom uit zal komen moet worden afgewacht. Als de zalm weer naar Zwitserland zwemt om kuit te schieten, dan zou dat geweldig zijn.