

Bessentocht 18 september 2019



Woensdagmiddag verzamelden zich een groep enthousiaste kinderen, (groot)ouders en IVN gidsen bij de Kwade Hoek.

Allereerst bekeken we hoeveel zaadjes er in een rozenbottel zaten. De kinderen hadden niet verwacht dat er zoveel zaadjes in zouden zitten. Deze bottel is niet echt geschikt om er jam van te maken, zoveel pitjes en weinig vruchtvlies.

Daarna gingen we op zoek naar bramen. We kwamen de gewone braam en dauwbraam tegen. Wat een verschil in smaak!



Ook hebben we onderweg gekeken naar de bessen van de liguster. Deze kan je niet eten. Aan de hopbellen hebben we gelikt: oei, wat bitter! (Daarom lust ik geen bier)

Sommige kinderen hebben nog een maaltje rucola geplukt.



Na het plukken hebben we de bramen gewassen en in de pan gedaan om te koken. Nog wat water erbij om te voorkomen dat de bramen aanbranden. Roeren, nog wat suiker erbij, roeren, beetje pletten, roeren enklaar.



De kinderen mochten kiezen: bramenmoes met yoghurt of met vla. Smullen maar.....

Opmerking van een kind: Jeetje, net hingen de bramen nog in de natuur. En nu eten we ze al op. Dat is wel snel zeg. Heerlijk!



Nog even vertellen : Waarom heet het hier de Kwade Hoek.

En dan is de bessentocht weer ten einde! Kinderen naar huis, wij nog even opruimen en ook naar huis.

Volgende keer gaan we op 6 november van 14.00-16.00 uur braakballen pluizen in "Ons Huis" in Herkingen.

Graag tot ziens.

