



Poeptocht 3 juli 2019 14.00-16.00 uur

Woensdagmiddag hebben we ze een poepie laten ruiken! Niemand scheidt zeven kleuren stront en had stront in de ogen. Er waren ook geen kakmadammen bij.

Ineke heeft het boek "Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft" voorgelezen om in de sfeer van keutels, flatsen, drollen, stront, drek en mest te komen.



We hebben heel wat poep gevonden. Allereerst had een mens een grote boodschap gedaan. Het was een mooie bruine drol van wel zo'n 15 cm lang.

Met behulp van zoekkaarten hebben we de verschillende poepjes geprobeerd om op naam te brengen.

Waarom is poep meestal bruin? Waarom stinkt poep? Hoeveel druk je per dag? Wat zit er in poep? Wie leeft er van poep? Hoe zien de verschillende keutels eruit? Ook deze vragen kwamen aan de orde.



Aan het eind, het kwam op als kakken, hebben we nog zaadbommen gemaakt. Niemand werd te kakken gezet en was het strontzat. We hopen dat er geen stront aan de knikker is en dat uit de zaadbommen nog mooie bloemen zullen bloeien.

Iedereen bedankt voor hun hulp en tot de volgende keer.