



Foto : Jan Baks

Twee Idylles op Goeree-Overflakkee

Van morgen lees ik in mijn dagblad: 'Met pindaslingers, vetbolletjes, nestkastjes, bijenhôtels en geveltuintjes zullen we de afname van soorten niet op tijd remmen.

Vlinders, bijen, hommels en nog vele insecten vinden hun voedsel in bloemen die veel nectar en stuifmeel produceren. Bloemrijke plaatsen komen steeds minder voor in Nederland. Niet alleen in de buitengebieden. Ook in de bebouwde kom. Tuinen worden bestraat of met grint gevuld.

'Gemeenten leggen bij het groenbeheer te veel het accent op beeldkwaliteit. Het uitgangspunt behoort ecologische kwaliteit te zijn, dit kan zonder veel verlies van de beeld kwaliteit' aldus het artikel.

Een kleurrijk Nederland

De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging gaan Nederland kleurrijker maken. In 2013 krijgen ze steun van de Nationale Postcodeloterij om in gemeenten vlinder- en insectenvelden aan te leggen. Plekken vol bloemen. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. Ze schrijven: "We zijn trots op dat we met inzet van vrijwilligers, lokale natuurbeschermingsorganisaties, terreineigenaren, gemeenten en bedrijven ons land een beetje bloemrijker kunnen maken." De ondersteuning met geld door de Nationale Postcodeloterij stopt in 2016. De voorzitter van de Vlinderstichting heeft echter als doel dat iedere gemeente in Nederland een bloemrijk veld krijgt. De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland geven nu nog subsidie voor dit project.

Op Goeree-Overflakkee kwamen twee bloemrijke velden idylles genoemd

De Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee bestaat dit jaar veertig jaar. Het bestuur viert dit op een feestelijke manier. Zij hebben Staatsbosbeheer en de gemeente Goeree-Overflakkee beide bereid gevonden een stuk grond beschikbaar te stellen en klaar te maken voor het inzaaien van een vlinder en insecten aantrekkelijk bloemenmengsel. Totaal werd 2500 vierkante meter grond ingezaaid met een zaadmengsel waarvan de bloemen veel bezocht worden door vlinders bijen enz.. Op vrijdagochtend 29 maart kwamen de kinderen van obs D'n Tuun bij de Vliegers in Middelharnis in actie. 's Middags gebeurde dit in Ouddorp bij Welgelegen aan de Smalle Einde door kinderen van de Westhoek. Ieder kind kreeg een blauwe emmer gevuld met een mengsel van zand en zaad. Als volleerde agrariërs strooiden de leerlingen het mengsel uit over de grond. Bij de Vliegers is een mengsel gebruikt met 25 verschillende soorten. Aardaker, wilde peen, knoopkruid, rolklaver en agrimonie en meerdere. Alleen meerjarige planten. In Ouddorp waar op zandgrond gezaaid is, zijn ook eenjarige planten bijgemengd. Rob Rossel van de vlinderwerkgroep NLGO is van te voren op de scholen geweest om de kinderen te vertellen over vlinders en insecten. Mede door het mooie weer is het voor alle aanwezigen een feestelijke bijeenkomst geworden.

Idylle

Een Idylle is een kort gedicht. Het woord is afgeleid van het Griekse eidyllion wat kleine beeltenis betekent. Veelal bevat een idylle beschrijvingen van landschappen, landelijke taferelen, burchten enz.. De beschrijving gebeurt in vredige en harmonische stijl. De aanleg van de idylles op ons eiland is hopelijk de start voor het ontstaan van een aaneenschakeling van bloemrijke plekken waar vlinders, bijen en mensen kunnen genieten. Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee heeft een begin gemaakt. Zij gaan de twee velden onderhouden. Dit is niet eenvoudig heb ik gelezen. Soms moet je in het begin maaien op tijden die niet logisch zijn. De Vlinderstichting heeft hier al jaren ervaring mee en kan goede adviezen geven. Bij een goed onderhoud kunnen prachtige bloemenvelden ontstaan. Wellicht voor leden van De Reizende Dichters een inspiratiebron om een Idylle over één van de aangelegde 'Idylles' te dichten.