

Dorpswandeling door Dirksland

Tekst: Anne Marijke Elema

Foto's: Anne Marijke Elema

Het is inmiddels traditie geworden om de eerste ledenactiviteit van het nieuwe jaar een dorpswandeling te doen. Zo hebben we al door Goedereede, Ooltgensplaat, Ouddorp en Middelharnis gewandeld. Dit jaar is Dirksland aan de beurt. Om 10.00 uur worden we in de Nederlands Hervormde kerk aan de Ring opgewacht door onze gidsen Jos Toes en Kees van Rixoord, twee echte kenners van dit mooie dorp midden op ons eiland.



De Nederlands Hervormde Kerk Dirksland

Onder het genot van koffie met koek luisteren we naar het verhaal van Jos over deze bijzondere kerk. Dirksland is het oudste dorp van Flakkee. Al in 1229 komt de naam van het dorp al voor. In 1416 is de polder Dirksland ingedijkt en het dorp gesticht. In het dorp moest natuurlijk ook een Godshuis komen. Jos weet veel over het gebouw te vertellen. Niet alleen over de geschiedenis, maar ook over de bijzondere elementen, zoals het orgel, het bord met de 10 geboden en de fresco van de heilige Christoforus. Meer informatie over de historie is te vinden op de website van de kerk ([Nederlands Hervormde kerk Dirksland](#)). Na een stukje orgelspel gaf Jos het stokje over aan Kees en werd de excursie buiten voort gezet.



Kees vertelt over het voormalige weeshuis.

Dirksland kent vele markante gebouwen, zoals de oude pastorie en het voormalige weeshuis aan de Ring en diverse panden aan de Voorstraat. Bijzonder is dat de Voorstraat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Middelharnis, Sommelsdijk en Oude-Tonge niet recht naar de haven loopt. Een kreek maakte dat in Dirksland onmogelijk. Toen de haven nog floreerde was de Heul de ontmoetingsplek om laatste nieuwtjes uit te wisselen. Op de hoek Voorstraat-Heul stond ook een hotel voor de kooplieden die het dorp aan deden.

Al lopend langs het havenkanaal denk ik aan de drukte die het hier vroeger geweest moet zijn; de aan en afvoer van (landbouw-)producten, reizigers op doortocht en de vele winkels aan de Straatdijk. De dorpsraad is bezig om rijke historie van het langste havenkanaal van Goeree-Overflakkee weer herkenbaar te maken. Zo is er een ontmoetingssteiger gemaakt en de trambrug opgeknapt. Een bijzonder plekje is de Joodse begraafplaats aan de Oost Havendijk, die evenals de Stolpersteinen herinneren aan de Joodse gemeenschap op Goeree-Overflakkee.

Dirksland is natuurlijk ook bekend vanwege het Van Weel-Bethesda ziekenhuis. Mede dankzij een bijzonder grote erfenis van Paulina van Weel kon het ziekenhuis worden opgericht. Van het oude gebouw is nu alleen nog maar het torentje bewaard gebleven.



Het orgel en preekgestoelte van de kerk.



Het interieur van de kerk.



Steen bij de smidse voor het ijzerbeslag van een karrewiel.



Bezoek aan de Joodse begraafplaats.



Het torentje dat nog herinnert aan de oude gebouw.

Deze keer, op een enkele Wilde eend in de kerkgracht na, geen natuur maar veel cultuur. Na afloop bedanken we Jos en Kees hartelijk voor deze interessante rondleiding. Het is zeker de moeite waard om een keer mee te gaan. In de zomermaanden wordt de wandeling weer een aantal keren aangeboden. Op zaterdag 8 februari bezoeken we Volgerland te Ouddorp.