

Wandeltocht naar Strandhaak Kwade Hoek

Tekst: Anne Marijke Elema

Foto's: Anne Marijke Elema

Begin juli van dit jaar is de natuurgidsenopleiding van IVN Voorne Putten Rozenburg en IVN Goeree-Overflakkee afgerond. Vijf studenten, die de Kwade Hoek als pluisgebied hadden, hebben toen hun welverdiende diploma gekregen. De pluisgroep Kwade Hoek had de leden van beide afdelingen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de strandhaak van de Kwade Hoek. Een stevige wandeling van ruim vier uur. Stipt om 09.00 uur stond een flinke groep op het parkeerterrein klaar om aan de tocht te beginnen, maar niet zonder eerst koffie met cake te hebben genuttigd. Dat ging er in als koek.



Pluisgroep Kwade Hoek 2018-2019

Na een korte inleiding van Geert kon de wandeling beginnen. Tijdens de tocht vertelde Geert, Silvia en Jolanda over het ontstaan van het gebied, het beheer en de bijzondere planten, die de Kwade Hoek rijk is. De Kwade Hoek is, behalve de Waddeneilanden, het enige gebied in Nederland waar je de duinvorming heel goed kan waarnemen. Ook is het gebied bekend om zijn dynamiek, het spel van wind en water waardoor de kustlijn er nooit hetzelfde uitziet en continue in beweging is. Tijdens onze tocht naar 'de punt' kregen we de opdracht geregeld te bukken. En niet zo maar bukken om de rug even te buigen, maar om visdraad, stukken plastic en andere rommel meteen mee te nemen. Matthijs Lievaart van het initiatief "Doe mee, verlos de Zee" vertelt over de gevolgen van het plastic in onze zeeën en oceanen. Juist het oppakken van kleine stukjes visdraad of plastic is belangrijk en sowieso het belang om het op te ruimen, zodat het op een goede manier kan worden afgevoerd. Zijn advies werd door de groep goed opgevolgd. Uiteraard werd er ook gekeken naar andere vondsten zoals steenkool en aangespoeld hout. Geregeld worden er nog stukken van schepen gevonden, die ooit een keer op de Kwade Hoek zijn gestrand. Door de dynamiek van het gebied en de verraderlijke zandbanken was het ook in vroeger tijden een lastig gebied om veilig door heen te varen. De herkomst van de naam is dus makkelijk te verklaren. Het was en is een "kwaaien hoek".



De boterhammetjes smaken heerlijk.

Tijdens het lopen over het strand naar 'de punt' werden we vergezeld door een paar nieuwsgierige zehonden, die geregeld hun kopje boven water staken om te kijken hoever we waren gevorderd. Dat lopen over het strand en door het slik gaat niet overal even makkelijk. De beenspieren hebben aardig wat werk moeten verzetten. In het slikkengebied hebben we onze ogen en oren de kost gegeven aan de vele vogels die op zoek zijn naar voedsel of aan het uitrusten. Wij hebben op een veilige afstand ons voedsel opgepeuzeld.

Heen waren we langs het strand gelopen en terug door het duingebied. In het broedseizoen is dit gedeelte afgesloten om met name de strandbroeders, zoals de Strandplevier de nodige rust te gunnen. En terecht het is zo waardevol dat er nog gebieden zijn waar de natuur echt vrij spel heeft en zo min mogelijk wordt verstoord door 'ons mens'. Later op de middag zal het zeewater weer het gebied instromen en zullen onze voetstappen ook verdwijnen. We hebben genoten van het prachtige landschap met zijn vele bijzondere planten zoals Zeekraal, tapijten van Melkkruid, Duizendguldenkruid, Zeewolfsmelk met rupsen van de Wolfsmelkpijlstaart, het heerlijk ruikende Zeealsem en de prachtige Blauwe Zeedistel.

Pluigroep Kwade Hoek dank voor de uitnodiging. Het was geweldig!



Matthijs vertelt; alle kleine beetjes helpen.



Dynamische landschap; altijd in beweging.



Van deze ongereptheid word je toch stil.



Zeewolfsmelk met rups Wolfsmelkpijlstaart.



Tijd voor een groepsfoto 😊



De prachtige Blauwe zeedistel.